

By-, Land- og Kirkeministeriet  
Plan- og Landdistriktsstyrelsen  
Carsten Niebuhrs Gade 43  
1577 København V

Sendt på e-mail til [hoeringplan@plst.dk](mailto:hoeringplan@plst.dk)

Den 28.05 2024

## Friluftsrådets høringssvar til Udkast til bekendtgørelse om forsøgsordning for frie bymidter, sagsnummer 2024-1521.

Friluftsrådet takker for muligheden for at afgive høringssvar til Udkast til bekendtgørelse om forsøgsordning for frie bymidter

Formålet med forsøgsordningen er etablering af velfærdsfunktioner i bymidten, som bidrager til at skabe liv i bymidten og styrker den nære velfærd. Der er fokus på den eksisterende bygningsmasse, men Partnerskabet for levende bymidter fastslår i deres rapport fra 2021, at det er vigtigt, at en løbende og omfattende omstilling af bymidten også skal imødekomme de nye behov for oplevelser, fritidsliv og gode mødesteder. Gerne ved aktiv inddragelse af unge samt friluft-, idræts-, kultur- og foreningsliv, der tilsammen kan danne grundlag for et egentligt byliv.

Det åbne rum i bymidter består typisk af eksisterende torve og parkeringspladser med meget flise- og asfaltbelægning samt veje og fortove. Det fylder for meget, og det er vigtigt – sammen med erhvervslivet – at få etableret fælles, offentligt tilgængelige arealer, som skaber et positivt generelt image for såvel de lokale og fastboende som tilkommende, herunder turister, og som opfylder såvel mulighederne for indkøb og oplevelser som for ophold og mødesteder.

I høringsmaterialet lægges der i bilaget op til støtte til ”Etablering eller indretning af fælles- og parkeringsområder.” samt ” Forskønnelse eller renovering af torve, pladser, byrum og forbindelser, herunder udearealer til velfærdsfunktioner.” Det er godt, at det er nævnt, men der måtte gerne komme yderligere fokus på de grønne arealers betydning for velfærdsstyrkelsen af byer – herunder ikke mindst som værdifuldt supplement til bygningsmassen.

Det væsentligste for Friluftsrådet er at sikre og ligestille de åbne områder med bygningsmasse, så der kan ydes støtte til og er fokus på at øge de grønne arealer og sikre adgangen til grønne arealer i bymidter. Grønne arealer har generelt en positiv effekt på, hvordan man

opfatter byens generelle image og lysten til at blive en del af et aktivt bymiljø såvel som borger, institution, forening og virksomhed.

Det gælder lige fra det enkeltstående træ hvorunder der står en bænk, over beplantning af en parkeringsplads, så udtrykket bliver mere grønt til små lommeparker, der kan danne hyggelige rammer som intime møde- og aktivitetssteder for mindre grupper. og måske endda til etablering af naturhaver til udeskole og udeliv året rundt for børn og unge eventuelt på tagene af bygninger.

I et aktivt samarbejde mellem alle aktører kan man forestille sig, hvordan bymiljøet bliver mere aktivt og involverende, hvis de åbne arealer og bygningsmassen bliver betragtet som en samlet masse, der skal supplere hinanden.

Det gælder særligt for skoler, daginstitutioner og andre institutioners brug af fælles grønne arealer, som ofte har behov for udendørs arealer, de kan benytte i undervisnings- og pædagogiske sammenhænge. Der står allerede nu i bekendtgørelsen muligheden for ”Erhvervelse af ejendomme til velfærdsfunktioner.”, og det må gerne suppleres af muligheden for ”Erhvervelse af arealer til velfærdsfunktioner” som også vil omfatte etablering af udendørs undervisnings- og læringsmiljøer, men som skal være tilgængelige for alle og derfor også komme alle til gode i den brede velfærdssammenhæng.

Friluftsrådet bakker op om de generelle tanker og formål med forsøgsordningen men ser gerne, at bekendtgørelsen er tydeligere i forhold til øgede grønne arealer/beplantning for at øge de formelle og uformelle møde- og netværksmuligheder i bymidter.

Med venlig hilsen

Sven-Åge Westphalen  
Politisk konsulent