

Fredningsnævnet Nordsjælland
Sdr. Jernbanevej 18B
3400 Hillerød
Fremsendt på e-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk

29. november 2019

Høringssvar til fredningsforslag af Esrum Sø's omgivelser (sagsnummer FN-NSJ-057-2018F)

Friluftsrådet takker for muligheden for at afgive høringssvar til fredningsforslag af Esrum Sø's omgivelser. Friluftsrådet og Friluftsrådet Nordsjælland er positive over fredningsforslaget og finder forslaget i sin overordnede sammenhæng godt. Friluftsrådet er især positiv over fredningens formål om at skabe muligheden for etableringen af en sti rundt om Esrum Sø, samt at åbne op for den rekreative anvendelse i søens nærhed. Friluftsrådet bakker også op om behovet for at lægge de ni fredninger sammen til én tidssvarende fredning, der gør det mere gennemskueligt for de berørte lodsejere.

Friluftsrådet vil gerne fremhæve, at det generelle formål med fredninger er at give befolkningen adgang til naturen og forbedre mulighederne for friluftsliv, jf. naturbeskyttelseslovens § 33 og § 1, stk. 2, pkt. 3. Derudover foreskriver naturbeskyttelseslovens § 1 stk. 3, at der ved lovens administration skal lægges vægt på den betydning, som et areal på grund af beliggenhed kan have for almenheden.

Esrum Sø og dets omgivelser er et ikonisk, dansk naturområde. Esrum Sø er blandt andet Danmarks næststørste og vandrigeste sø, og er udpeget Natura 2000-område og omgivelserne har været fredet siden 1952 med formålet om at beskytte udsigten over søen og bevare de særlige skønhedsværdier, der har betydning for landskabet omkring søen. Friluftsrådet mener i denne sammenhæng, at Esrum Sø er af en betydning, der gør, at offentligheden har krav på at opleve og færdes i landskabet rundt om søen, eksempelvis via et rekreativt stisystem.

Der er på nuværende tidspunkt god mulighed for 'blåt' friluftsliv, der relateret til søen (badning, lystfisker og sejlad). Dog er der ikke optimale forhold for at få en holistisk oplevelse af Esrum søs værdifulde landskabskarakter, som man ellers kan få via vandre- og cykelture rundt om søen. Oprettelsen af en rekreativ sti, der går hele vejen rundt om søen, er derfor en nødvendighed for offentlighedens holistiske oplevelse af naturen og landskabet.

I landsplandirektivet for hovedstadsområdet (Fingerplan 2019) nævnes det, at der ønskes etableret 'et overordnet rekreativt stinet' i Region Hovedstaden, som skal være egnet for både cyklende og gående. En del af det overordnede rekreative stinet er 'Esrum Søsti', som er den sti, der nævnes i fredningsforslaget 2019. Det anbefales i Fingerplanen, at kommunerne bør planlægge det rekreative stinet på en måde, så den er trafiksikker og ikke forringer stiens oplevelsesværdi med lange omveje, trafikalarm osv. Ruten rundt om Esrum Sø bliver desuden i en så stor distance, at muligheden for at opleve hele ruten på én tur, bedst fås via cykel, eksempelvis for børnefamilien. Derfor anbefaler Friluftsrådet, at man planlægger den rekreative sti rundt om Esrum Sø, så stien er i sikkerhed fra de større offentlige veje og at det samtidigt er muligt for både cyklende og gående at benytte stien.

Friluftsrådet Nordsjælland finder det rigtigt, at diverse nye stiforløb ikke alle steder nødvendigvis skal lægges tæt på søbredden, man kan placeret længere tilbage i landskabet. Friluftsrådet Nordsjælland anbefaler desuden, at man i samarbejde med lokale lodsejere drøfter, hvor stien af hensyn til både dyreliv og lodsejer, kan placeret på bedst mulig vis. Det vil også være fordelagtigt at drøfte muligheden for at etablere eget tracé for ridende.

Friluftsrådet bakker op om behovet for den 'rolige oplevelse' i de områder, hvor fugle- og dyrelivet har brug for det. For at sikre den rolige naturoplevelse anbefaler Friluftsrådet Nordsjælland, at der opsættes klaplåger el.lign. på udvalgte steder på den rekreative stis forløb, samt at der opsættes diskrete formidlings-/informationsskilte, der både fortæller om områdets værdier og Code of Conduct ift. rolig færdsel stien.

Friluftsrådet Nordsjælland anbefaler desuden, at der etableres mindre P-pladser ved nogle af de områder, hvor den offentlige vej ligger i tæt nærhed til det rekreative stisystem. På den måde sikres offentlighedens tilgængelighed til området og muligheden for en aktiv oplevelse af landskabet og søen i korte og længere forløb.

På vegne af Friluftsrådet

Simone Staudt
Politisk konsulent, Friluftsrådet
Scandiagade 13
2450 KBH SV

ssi@friluftsradet.dk
24 63 90 04

Poul Erik Pedersen
Formand, Friluftsrådet Nordsjælland
Hallandsvej 75
3140 Ålsgårde

nordsjaelland@friluftsradet.dk
49 70 99 02

Kopi sendt til:

Friluftsrådet Nordsjælland, nordsjaelland@friluftsradet.dk